

Vraag het aan Morya



Doe een poging

“Het is dus belangrijk dat je keuzes maakt in je leven, dat je dat bewust doet en dat je zo je leven richt.

Zoals je het nu wil leven zal je het morgen en overmorgen kunnen leven. Als je nu een poging doet om bijvoorbeeld iets tot uitdrukking te brengen, is dat maar een heel klein stapje. Het is misschien tot mislukken gedoemd, maar ondertussen heb je iets ervaren en daar kan je een nieuwe ervaring bij laten aansluiten.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 423

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


